



KAMPBRIEF CHIRO IRIS JONGENS

Lichtjes ontwaak ik in mijn krakend veldbedje. In het ochtendgloren fluiten de vogeltjes en hoor ik in de verte al wat sloebers spelen. De ochtendmuziek komt steeds dichterbij, en dan komt het besef dat het tijd is om op te staan. Ineens staan ze daar, vlak voor mijn neus. De wekleiding roept luidkeels “OPSTAAAN”! Terwijl ik op dat moment iets dieper in mijn slaapzak wegglijd, voel ik het gerammel aan mijn bedje. “jaja, ik ben wakker”, zeg ik, waarna ze verder gaan naar de volgende tent. Nog heel even rusten denk ik...

Maar dan hoor ik het eerste fluitsignaal en spring uit mijn bed. Ik doe mijn uniform aan en loop zo hard ik kan naar de wastafel om nog snel mijn hoofd in een waskommetje te steken dat daar al mooi klaar staat. Al lopend naar de mast hoor ik nog “hé dat was mijn kommetje!”. Bij de derde fluit sta ik net op tijd in de openingskring. Terwijl het ochtendtoneeltje bezig is kijk ik even naar boven en zie de stralende zon. ‘Hmm yes, weer een zalige dag op kamp’ denk ik bij mezelf.

Wanneer gaan we op kamp?

- **Kerels en Aspi’s:** Vertrek met de fiets op 20 juli, aan de kerk om 05u30. Fluovestje en helm zijn verplicht. Genoeg eten en drinken ten zeerste aan te raden!
- **Rakkers en Toppers:** Vertrek op 21 juli om 14u aan de kerk, met volle maag en in uniform! Zij gaan met de bus richting de kampplaats.
- **Sloebers en Bengels:** Op eigen houtje **aankomen** op 25 juli.
- **IEDEREEN** (Sloebers, Bengels, Rakkers, Toppers, Kerels en Aspi’s) komt op 31 juli samen terug met de bus, die rond 19u in Dilbeek zal arriveren. Houd zeker onze facebookpagina in de gaten voor up-to-date informatie over het exacte aankomstuur.

Adres

Met enthousiasme kondigen we aan dat we dit jaar op een kamp gaan in het betoverende Hachy, gelegen in de provincie Luxemburg. Het adres van onze boer is Rue de la Source 24, 6990 Hachy. Aarzel niet om hier jullie hartelijke brieven naartoe te sturen. Slechts op 5 minuten rijden vanaf dit adres bevindt zich het kampterrein, wegwijzers zullen duidelijk maken langs waar je moet rijden.

Voorbeeld van het adres op een brief:

Chiro iris Jongens

voornaam + naam + groep (bijv. Bert Mertens sloebers)

Rue de la Source 24

6990 Hachy

Als uw verlangen om te schrijven niet volledig wordt vervuld door het aantal zonen dat u heeft, kunt u ook een briefje sturen naar de leiding. Het is merkwaardig dat zij, om een of andere reden, zelden brieven ontvangen.

Noodnummers

Als u ons of uw nageslacht om een of andere reden dringend nodig hebt, kan u ons altijd bellen op de volgende nummers. Dit is enkel in geval van nood, niet om te vragen of het eten op kamp wel lekker is.

Nood gsm 1: Willem Dhondt (hoofdleider): 0470 28 43 75

Nood gsm 2: Stijn Smeulders (keuken): 0484 70 27 63

Hoeveel kost het kamp?

Het volgende bedrag dient u **vóór 05 juli** op volgend rekeningnummer te storten met vermelding van de naam van uw kind en de afdeling:

Voor rakkers, toppers, kerels en aspiranten: €185

Voor sloebers en bengels: €125

op BE52 7310 2093 6009

Na uitvoerig overleg met de gemeente, andere jeugdbewegingen en onze eigen leidingsploeg, zijn we genooddaakt om de prijzen weer te verhogen. Niet alleen zijn de kosten voor voeding in de supermarkten gestegen, maar ook het busvervoer naar het kampterrein. Daarnaast hebben we gemerkt dat alle benodigde materialen en infrastructuur voor ons kamp in prijs zijn gestegen. Onze oprechte excuses voor het eventuele ongemak dat dit met zich meebrengt.

Wat pakken we mee?

Allereerst, en dus zeer belangrijk: **GEEN** goede kleren! We lopen geen défileekes op't terrein, en vrouwen zijn er al helemaal niet. Laat je communicatiepakje dus maar thuis... Ten tweede: voorzie **ALLES** van een **naam**. Elk jaar zitten wij met kilo's anonieme vuile was die maanden in de lokalen blijven liggen tot iemand het aandurft ze mee naar huis te nemen om in't wasmachien te zwieren. Ga er niet van uit dat u een keurige en nette zoon heeft. Neem ook niet te veel mee!

Verder:

- slaapgerief: slaapzak, warme pyjama
- spelkledij: T-shirts en spelbroekjes in verhouding tot het aantal dagen, dus niet te veel, maar ook niet te weinig
- wasgerief: washandjes, handdoeken, zeep, elektrische tandenborstel, tandpasta, shampoo, bekertje, toiletzak, wasspelden,...
- zonnekrijm en eventueel een petje of hoedje. We gaan ervan uit dat de zon gaat schijnen!
- eetgerief: (ook voor kerels en aspi's) plat en diep bord (in plastic), drinkbeker, bestek, drie keukenhanddoeken (dit is geen mop! Handdoeken worden daar nogal snel klam van de dauw.), en eventueel een aardappelmesje.
- ondergoed (neem genoeg mee, vers is altijd beter)! Ne goeie gom kan ook van pas komen!
- kousen
- warme truien voor 's avonds, slechte(!)
- lange broek.
- zwembroek en badmuts
- linnen zak voor vuile was (plastic valt, uit ervaring, af te raden...)
- schrijfgierief voor de briefschrijvers onder ons (postzegels en kaartjes zijn te verkrijgen op kamp)
- kapstok om het uniform op te hangen zodat het zichtbaar is en 's morgens snel teruggevonden wordt!
- schoeisel: Sportschoenen, stapschoenen, botten (laarzen) en eventueel (water)sandalen
- zaklamp met reserve batterijen

- drinkbus, zodat ge ni altijd tot aan de keuken moet crossen om uw dorst te lessen.
- K-Way, of gewoon een regenjas
- !!! bedjes: IEDEREEN, ook aspi's en kerels !!!
- zakgeld: enkel voor postzegels en kaartjes en een drankje op tocht dag
- indien uw zoon medicijnen neemt, gelieve dit spontaan te melden aan zijn leiding.

Waarmee proppen we ons valies niet vol?

- GSM 's (aspi's en kerels wel)
- Ipod's, VirtualReality brillen, Drones of andere dingen waarmee je asociaal kan doen
- Te veel Snoep (wordt geconfisqueerd, en ziet u waarschijnlijk niet meer terug...)
- Zakmes
- Ouders, zelfs geen overbezorgde

NIET in de valies, maar wel mee of aan:

- **volledig uniform!**
- **identiteitskaart!**
- **Medische fiche:** Deze is te vinden op de website, onder de rubriek 'kamp'. (www.chiroiris.com)
- een guitige lach

Wat pakken kerels en aspi's nog mee voor de fietstocht?

- Eten: voor 's middags en vooral ook als tussendoortje. Neem thuis voor vertrek ook een goed ontbijt.
- Drank: 1 drinkbus is niet voldoende! Neem dus genoeg mee, dat je niet uitdroogt.
- Geld: om onderweg wat drank en eten te kopen in een tankstation als uw voorraden op zijn.
- Reserve binnenband, die ge der zelf kunt opzetten.
- Fietsslot
- Licht op fiets
- Pomp en gerief om zelf uw lekke band te herstellen. Oefen dit best eens op voorhand!
- Identiteitskaart
- Regenkledij (K-Way), zonnecrème en extra kousen als ge hard zweet (naar gelang het weer).
- **FIETSELHM EN FLUOVESTJE!! Voor iedereen en uw eigen veiligheid!!!**
- Fietstassen kunnen superhandig zijn als je niet de hele fietstocht alles op je rug wilt dragen

Kerels en aspi's maken een extra zak met "**fietsbagage**". In deze zak zit vers ondergoed, wat proviand, een slaapzak en een matje (! geen bedje). Dit gaat mee met de volgauto, en dient om onderweg te overnachten.

Oefen best al eens op voorhand, dat bespaart je moeite die dag zelf, en wie weet kan je zelfs een bergetappe binnenhalen! Panikeer ook niet, want de snelheid van de traagste is de snelheid van de groep. Afspraak dus om 05u30 aan de kerk, op 20 juli. Wees op tijd, want te laat komen is passé.

BAGAGE

De **rakkers en toppers** nemen hun bagage op 21 juli mee naar de bus. Zorg dat je tijdig aanwezig bent, zodat we alles in de bus kunnen laden.

De bagage en fietsbagage van **kerels en aspi's** wordt op 18 en 19 juli in de zaal aan 't Verloren Hofke verwacht, telkens tussen 18u en 20u. Hou dit zeker gescheiden! (Fietsbagage gaat mee met de volgauto).

Sloebers en bengels nemen op 25 juli zelf hun bagage mee naar het kampterrein.

Belangrijke data van nu tot na 't bivak

- **18 en 19 juli** wordt de bagage en fietsbagage van de kerels en aspi's verwacht in de zaal, telkens tussen 18u en 20u.
- **20 juli**: Aspi's en Kerels vertrekken om 05u30 aan de kerk, met helm en fluo-vestje, en in uniform!
- Op **21 juli** vertrekken de Rakkers en Toppers aan de kerk om 14u00 met de bus.
- Woensdag **25 juli** worden de sloebers en bengels op het kampterrein verwacht vanaf 15u.
- Op **31 juli** rond 19u komt iedereen terug (de één al wat vuiler dan de ander 😊)!

Mededelingen

Het uniform (korte broek en hemd) is **verplicht**. Wie dit nog niet heeft, gaat dit best halen in de Chirowinkel: De Banier, Kolenmarkt 85, 1000 Brussel, 02 511 44 31 **of** J.P. Minckelerstraat 29, 3000 Leuven, 016 29 97 84

!! Voor al diegenen die hun **lidgeld** dit jaar nog niet betaald hebben, gelieve 40 euro te storten op volgend rekeningnummer: BE52 7310 2093 6009 met vermelding van je naam en groep !!

Aarzel niet om de leiding van uw zoon te contacteren bij eventuele vragen! Ze helpen u met plezier verder!

Wij kijken er alvast naar uit! Vele groetjes en knuffels,

De Jongensleiding anno 2023

Gust • Joppe • Quentin • Jelle • Kobe • Bert • Nico • Jorrit • Anton
Thibaud • Viktor • Oscar • Jorn • Keziah • Gwenaël • Willem