

# Mei



- 07 mei: Vind jij een springkasteel ook zo leuk? Of hou je ook van bruine zeep? Dan heb je geluk, want het is InSpelenop vandaag!

We verzamelen aan het gemeentehuis en daar kan je je sloeber ook terug afhalen. Vergeet zeker geen 5 euro mee te nemen! Het is ook sterk aangeraden om vuile kleren en een handdoekje mee te nemen.

- 14 mei: Vandaag stappen we in de tijdmachine en keren we even terug naar de middeleeuwen. De tijd van ridders en prinsessen! Kom verkleed als ridder/prinses/nar/koning/....
- 21 mei: Het is helaas de laatste Chirodag. Om het epische jaar goed af te sluiten gaan we een dagje naar de zee! Pak je zwembroek dus zeker mee. Ook een drinkbus en een handdoekje zijn aangeraden.

Vele groetjes en dikke zoenen

Kobe en Joppe

